



WERKT AAN EEN BETERE TOEKOMST VOOR KINDEREN IN TOGO



Juni 2018: dé reis van de container en het medisch centrum

Een nieuwsbrief schrijven na deze missie is zeker niet gemakkelijk, want waar moet ik beginnen? Ik probeerde al een aantal keer iets op papier te krijgen en iedere keer legde ik de brief terug weg, want hoe kan ik de spannende sfeer, stress, intense vreugde, dankbaarheid, kwaadheid, onmacht, lachbuien... het beste onder woorden brengen...

Dat het een bijzondere missie zou worden, voelde ik al aan voor onze reis... mijn intuïtie bedroog mij deze keer zeker niet. Maar dat het, praktisch gezien, één van de moeilijkste missies zou worden, kon ik toch niet op voorhand voorspellen.

Vol spanning keken we uit naar vrijdag 15 juni, dé dag van aankomst én de dag waarop, na 9 weken van ongeduld en oneindig veel papierwerk, beloofd werd de container vrij te krijgen uit de haven. Al bij aankomst in Togo (die ook al een aantal uren later was dan voorzien door motorpech :) viel onze hele planning in het water... de container was niet vrij.

Het eerste weekend stond in teken van onze petekinderen. Onze groep groeide intussen uit tot 138 prachtig, opgroeiende kinderen. Iedereen stelt het goed, ze bereiden zich voor op de examens. Wat is het altijd een feest om hen terug te zien! Enige ontgoocheling was dat de cadeautjes uit de container niet konden afgegeven worden (socioloog Napo deelt cadeaus deze week uit). Heel de groep leefde mee met onze problemen. Na al die jaren groeit nog steeds het groepsgevoel, vzw Akouyo is één van hen!

Maandag begon de dag met urenlang, ja echt urenlang, wachten in de haven, hollend als een kip zonder kop van de ene bureau naar de andere, wachtend op de volgende handtekening. Maar onze doorzetting werd beloofd, om 16u zou de container uit de haven rijden. Met het bericht om 15u45 'ga maar wachten in de auto', stapten we tevreden de laatste bureau buiten. 16u werd 17u...18u...19u... nog steeds geen container, ondertussen met 5 wachtende Belgen, in de gietende regen en fel onweer, in de auto in de haven van Lomé. Om 20u hielden we het voor bekeken, de situatie leek uitzichtloos. Onze dierbare socioloog en chauffeur beloofden te wachten, wij dropen zwaar ontgoocheld af. Tot het verlossende telefoontje kwam om 23u30! De container reed de haven buiten!

Dinsdag stonden we met veel enthousiasme op, nog niet wetende welke ellende deze dag zou brengen ;). Met de taxi reden we achter de container aan, een 30-tonner aan 10 km/uur op slechte, natgeregende wegen in Lomé, al een avontuur op zich. Hoe dieper we de brousse inreden, hoe zenuwachtiger de chauffeur van de vrachtwagen leek, tot op het moment hij de vrachtwagen parkeerde aan de rand van de weg. Een uur lang twijfelde de chauffeur om verder te rijden, om dan een poging te wagen in de kleine baantjes in de brousse. De eerste 10 minuten ging het goed, tot hij bij de eerste bocht vastreed in de modder.... Het dorp begon te leven en iedereen kwam helpen om de vrachtwagen los te krijgen, maar zonder succes... Konden we dan echt geen geluk hebben met de container? Maar ook hier kwam dat sterke groepsgevoel weer naar boven.

De beslissing werd genomen de container eerst leeg te maken. Deze stond stil t.h.v. het schooltje waar onze petekinderen van de koer onderwijs volgen. Een geluk bij een ongeluk dus. De directeur stelde onmiddellijk een aantal klassen open. Op minder dan een uur werd alles, ja alles zonder schade, uitgeladen dankzij de hulp van het dorp. Een goed georganiseerd team zorgde ervoor dat alles rustig verliep.

Nu al het gewicht uit de container verwijderd was, kon de vrachtwagen door een andere vrachtwagen uit de modder getrokken worden. Vzw Akouyo kon nu starten met het transporten van het materiaal naar het medisch centrum, het dorp en het schooltje. Dit alles werd vervoerd op een 'pousseousse', zo een verroest karretje op 4 wielen, dat voortgetrokken wordt door een 20-tal mensen. Wat een doorzetting hebben die Togolezen toch, in de hitte zo'n arbeid verrichten. Niemand gaf op, we gingen door tot 's avonds!

Om 17u30 besloten we terug te keren naar Lomé (om 18u15 is het pikkedonker), tot we 500 m van de plaats waar de container vastreed, opnieuw de vrachtwagen opmerkten?! Wat stond hij daar te doen? We gingen kijken en stelden vast dat hij terug vastzat in de modder. Niemand die ons verwittigde, hoe konden we dit nog opgelost krijgen 's avonds?? De chauffeur was verdwenen op zoek naar een krik. Dacht hij echt de vrachtwagen uit de modder te krijgen met een krik? Wetende dat er een boete boven ons hoofd hing als de container niet om 24u in de haven terug was, besloten we er alles aan te doen deze situatie op te lossen. Een 2de vrachtwagen werd gevonden om hem terug uit de modder te trekken, maar ook deze reed zich 50 m voor onze vrachtwagen vast. Een tweetal uren later en door samenwerking met het dorp lukte het eindelijk te vertrekken uit de brousse. Het gejuich en de aanmoedigingen van de populatie is een moment om nooit te vergeten. Nog krijg ik kippenvel als ik hieraan terugdenk!

We reden met de taxi achter de container aan om er zeker van te zijn dat hij nu veilig op de grotere baan terecht kwam. Maar opnieuw pech... de vrachtwagen reed een elektriciteitskabel af met ruzie op straat tot gevolg. Weer een dik uur wachten langs de weg... veel geduld zorgde ervoor dat de container de haven binnenreed om 24u!

Woensdag en donderdag werd door de vrijwilligers keihard gewerkt om het medisch centrum te installeren, waarvoor een welgemeende dank! Samen met Ronny, Koen, Anita en Sylvie hebben we bergen werk verzet, van dweilen tot dozen uitpakken, kasten opvullen, ramen poetsen, bedden installeren, rekken in elkaar zetten.... Dankzij jullie enthousiasme, positivisme en doorzetting zijn we erin geslaagd ons doel van deze missie te bereiken: de officiële opening van het centrum!

Vrijdag kwam de kers op de taart: een echt Afrikaans volksfeest, met de aanwezigheid van de dorpschef, de directeur van gezondheidszorg, notabelen van het dorp, inwoners, kinderen en vzw Akouyo! Het centrum werd officieel geopend, met doorknippen van het lint, na felicitaties vanuit het ministerie van gezondheidszorg. Ze beloven bekwaam personeel tewerk te stellen en het centrum van nabij op te volgen.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het centrum snel zal bijdragen tot wat hier in België een basisrecht is, maar in Togo geen evidentie is: degelijke gezondheidszorg! We volgen het op de voet, maar nemen nu even de tijd om van alle emoties te bekomen en even tijd te nemen om alles te laten bezinken!

Dank aan allen die bijdroegen tot het slagen van dit waardevolle project!

HET MEDISCH CENTRUM IN BEELD . . .



HET VERHAAL VAN DE CONTAINER IN BEELD...



JOVO (BLANKE IN TOGOLEES) IN ACTIE...



ACTIVITEITEN IN 2018

- **Zaterdag 1 september:** stand op de jaarmarkt in Ninove en verkoop van artisanale producten
 - Lokatie: Centrumlaan in Ninove
 - Van 9u tot 18 uur
- **Zondag 2 september:** gezinswandeling
 - Start: Boerderij Van der Linden - Linkebeek 132 - Denderwindeke
 - 5 - 8 - 12 - 16 km (5 en 8 km mogelijk voor buggy en/of rolstoel)
 - Drank- en eetvoorziening op de boerderij
 - 5 euro per volwassene, 3 euro per kind vanaf 5 jaar
- **Vrijdag 16 november:** optreden muziekschool voor Music for Life
 - Info volgt!
- **Zaterdag 24 november:** eefestijn
 - waar: School H.H.Harten - Onderwijslaan Ninove
 - Van 11uur tot 22 uur
 - Traiteur D&G
- **December:** Music for Life - wie organiseert er graag een activiteit?

**Vzw Akouyo zou graag nog meer kinderen helpen in dit armste land van Afrika.
Help ons dit te verwezenlijken en doe een gift of
word meter/peter van een (wees)kind.**

**Uw financiële bijdrage gaat maandelijks integraal naar uw meter/petekind!
Alle informatie kan u terugvinden op "www.akouyo.org"**

**U kan uw bijdrage storten op rekeningnummer:
IBAN: BE39 0688 9395 1219 - BIC: GKCCBEBB**

MEER INFORMATIE!

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer weten over de werking van vzw Akouyo? Neem dan gerust contact op.

Annelies Wybo,
Voorzitter

+32 476 88 01 71
annelies@akouyo.org

Bestuursleden vzw Akouyo

Annelies Wybo
Ronny van Nieuwenhove
Trees Evenepoel
Ann Van Vreckem
Ingrid De Meter

Contactgegevens op www.akouyo.org